



Persoonlijke Uitnodiging voor een Viering !!

Eregast: De Heer der Heeren, en Koning der Koningen, Jezus Christus (Hij was een baby, maar is nu volwassen)

Datum: Vandaag (en iedere dag). Traditioneel wordt deze dag gevierd op 25 december, maar Hij is altijd aanwezig, dus Zijn geboortedag kunt u iedere dag vieren !

Tijdstip: Wanneer u er klaar voor bent (maar kom niet te laat, want anders zijn de deuren gesloten en mist u het feest en blijft u achter)

Locatie: In uw hart Hij ontmoet u daar (u hoort Hem kloppen).

Kleding: Kom gewoon zoals u bent werkkleding, sweatshirts, spijkerbroek, of pyjama, alles is prima ! Hij wast uw kleren toch, en Hij heeft iets gezegd over nieuwe witte kleren, en kronen voor iedereen !

Entree: Toegang is gratis !! Hij heeft voor iedereen betaald (Hij zegt dat wij het toch niet zouden kunnen betalen, want het heeft Hem alles gekost wat Hij had)

Versnaperingen: Nieuwe wijn, brood en een exclusief drankje dat Hij "Levend Water" noemt. (Het is nergens anders verkrijgbaar, Hij is de enige Bron) Gevolgd door een "Hemels avondmaal".

Cadeausuggestie: Uw hart. Hij is één van die Personen Die alles al heeft. (Hij is erg gul, want in ruil daarvoor Wacht maar af en ervaar voor uzelf wat u van Hem in ruil daarvoor ontvangt)

Entertainment: Het Halleluja Koor, plus een aantal nieuwe liederen die u nog nooit eerder heeft gehoord, gezongen door duizendmaal duizenden, miljoenmaal miljoenen Engelen samen met anderen die deze persoonlijke uitnodiging al hebben geaccepteerd en al bij de viering aanwezig zijn !

Wat u kunt verwachten : Vreugde, Vrede, Waarheid, Licht, Liefde, Echt Geluk, Gemeenschap met God, Vergeving, Tevredenheid, Wonderen, Genezing, Kracht, Eeuwigheid in het Paradijs en nog veel meer !

P.S. : Erg belangrijk: Hij wil wel graag van tevoren weten dat u komt, zodat Hij een plaatsje voor u kan reserveren. Hij houdt namelijk een lijst bij van Zijn vrienden (Bekend als "het boek des levens van het Lam Dat geslacht is").

Deze uitnodiging ontvangt u van Zijn familie. We hopen dat we u daar mogen ontmoeten !

En de Geest en de bruid zeggen: Kom ! (Openbaring 22:17)